

# *LindhéBladet*

*Nr 1 År 2016 / Årgång 30*



## **I ÅR ÄR DET DAGS FÖR SLÄKTMÖTE MED FEST!**

### **Varmt välkomna på årets Släktmöte!!**

Vi träffas i år på Södermalm i Stockholm för att umgås, leka lite och äta middag ihop.

På eftermiddagen blir det bangolf, boule och möjligen en tips-promenad.

Därefter släktmöte, middag från en buffé och vin eller alkoholfritt.

Till Sockerbruksgränd tar man sig enklast med buss 55, som går mellan Hjorthagen och Tanto, från Slussen tar det 14 minuter till slutstation Tanto där Brofestet ligger.

Kostnaden för en vuxen är 300:-, då ingår mat och dryck men inte eventuella avgifter för bangolf. Ungdomar mellan 11-18 år 200:-. Barn som är 10 år och under kommer gratis. Föreningen sponsrar med bidrag för att täcka upp resten.

Meddela gärna i god tid om du har speciella behov vad gäller mat.

Anmäl dig genom att sätta in 100:- per vuxen/ungdom på **PG 34 33 60-4** Släktföreningen Johan Lindhés ättlingar c/o Johan Lindhé.

**Välkomna kl. 15.00 till Brofestet, Sockerbruksgränd 3 på Södermalm i Stockholm.**

## KÄRA FRÄNDER

Många av oss önskar nog att vi skulle vara duktigare på att skriva dagbok, anteckna de där små vardagligheterna som lätt glöms bort eller hur man upplevde en stor omvälvande förändring i livet. Några insiktsfulla för dagbok. En lycka för oss som kommer efter. Men oerhört få skissar ner sina upplevelser. Även om fotograferingskonsten är gammal är ju ett gammalt skissblock guld för generationerna efter. Och en sådan bok har dykt upp i släktens gömmor och publiceras i valda delar i detta nummer. Har också du något brev, fotografi i din ägo som du vill låta andra ta del av så hör av dig. Och du vet väl att slakten har en depå hos Stadsarkivet i Stockholm där man får deponera brev och andra dokument.

Det har väl inte undgått någon att duktiga Martina Iverus är en av dem som står bakom SVT:s satsning "Född 2010". Ett par av våra mest pålitliga styrelsemedlemmar fyller jämt detta år, det gör några andra i slakten också. Detta uppmärksammas i detta nummer.

Men sist och **inte minst är det festår i år**. Och fest blir det den 17 september 2016 på **Södermalm** i Stockholm, närmare bestämt i en lokal som kallas "Brofestet" vid Årstabrons fäste. Adressen är Sockerbruksgränd 3. Buss 55 har sin ändhållplats där.

Redan på 1600-talet fanns här en bro och den järnvägsbro som finns där idag stammar från 1860-talet. I sitt nuvarande skick invigdes den 1929. Den nyare parallellbron invigdes 2005.

Alf Henriksson skaldade: "Aldrig upphör den synen att vara en sensation, som öppnar sig när man med sydliga tåg rullar ut på Årstabron. Man har tittat på Huddinge, Stuvsta och Älvsjö förströdd och trött och så öppnar sig plötsligt den stora synen som man tusen gånger har mött. Båtarna vilar på Årstaholmar, ett prämsläp går mot Skanstull, bojar och fyrlyktor gungar lätt för de mjuka svallens skull, skogarna blånar på Mälarens öar, fjärran stadsdelar skrapar skyn, - aldrig slutar det att vara en sensation att mötas av denna syn."

Och man kan väl oreserverat instämma med honom. Ingen annan huvudstad i Europa torde ha en så magnifik järnvägsinfart (och för den delen även utfart) som Stockholm

över Årstabron. Bron - Sveriges största järnvägsbro - har blivit till ett av stadens mer markanta landmärken. Med sina valvbågar likt en romersk akvedukt förbinder den Årstalandet med Södermalm. Och Årstaholmar hör till de jungfruligaste och mest orörda områdena inom stadens gränser. Kanske finns det möjlighet att ta sig ut dit. Somliga år just i september anordnar staden gratisturer från den plats där vi ska hålla till, ut till Årstaholmar. Men dagen kommer att vara fylld av aktiviteter och avslutas med en sedvanlig middag.

För den som vill finns det också möjlighet att hyra gästlägenheter i anslutning till festlokalen "Brofestet". Det finns en etta för 2 personer (300 kr/natt), en etta med sovalkov för 4 personer (400 kr/natt) och en tvåa för 4 personer (500 kr/natt). Om ni är intresserade av detta ta kontakt med Stephanie (se kontaktuppgifter längst bak i tidningen). Billigare kan man inte bo i Stockholm.

Trevlig läsning och väl mött den 17 september!

*Omi Söderblom Mohammar*



## MARGOT BECKMAN 95 ÅR

Kära farmor,

En gång sa du: ”Först tycker folk bara att man är gammal, men om det dröjer tillräckligt lång tid blir man kuriosa”. Det är ett roligt citat nu när du verkligen fyller kuriosa – 95 år!

När jag var liten tyckte jag att du var lite sträng, men redan i tioårsåldern började jag imponeras av din energi och styrka, som är både fysisk och psykisk. Du har lärt mig så mycket. Här är några exempel:

- Du har lärt mig värdet i att ha så roligt på jobbet att man inte vill sluta jobba. Om man blir expert inom ett område går det också att fortsätta långt upp i åren. Ända upp i 85-årsåldern tog du uppdrag som talpedagog för skådespelare och var expert på versmått. Det har alltid varit roligt att gå på teater med dig och möta alla berömda skådespelare som kastar sig om halsen om dig. Du måste ha varit en populär lärare; flera gånger har jag mötts av imponerade utrop när jag har berättat att du är min farmor.

- Du har lärt mig att det aldrig är för sent att lära nytt. När du var i 60-årsåldern började du studera grekiska. Som jag minns det väckte detta stor uppståndelse – inte kan man väl plugga när man är så gammal? Idag, 30 år senare, upplever jag att omvärldens syn på livslångt lärande har förändrats och det är inte minsta underligt att läsa universitetskurser som pensionär. Men du var före din tid!

- Du har lärt mig att man inte blir vän med människor för att de är i samma ålder som man själv, utan för att man har mycket gemensamt. En av dina bästa vänner, Christina som bor i Grekland, är minst tjugofem år yngre än du.

- Du har lärt mig att det finns så mycket kultur i världen att man skulle behöva tio livstider för att hinna med allt. ”En del människor säger att de har tråkigt, det har jag aldrig”, sa du en gång. Du, liksom jag, har alltid kreativa projekt att dyka ner i, och om inspirationen tryter kan vi läsa böcker, gå på teater eller en konstutställning. Källan är ousinlig.

- Du har lärt mig glädjen i odling; att sätta ett frö och se det gro. Det är något särskilt med att plocka bär från egna buskar och gräva upp färska potatisar och morötter ur jorden och innan jag fick barn tillbringade jag mycket tid på din kolonilott.

- Du har lärt mig stil och smak. Ditt hem är fullt av möbler från 50-talet. Några av dem har din man Eyvind ritat (han som jag har döpt min son efter). Dina möbler håller fortfarande medan vår betydligt yngre soffå är på väg att falla i bitar.



- Du har lärt mig att laga mat. När jag var liten gjorde vi barn en lista över vilka i familjen (du, pappa, mamma och mormor) som gjorde de godaste pannkakorna. Du låg etta. Din lasagne var också något alldeles extra. När jag var i tjugooårsåldern gav du mig matlagningslektioner som jag fortfarande tänker på när jag står vid spisen.

- Du har berättat många historier om dina föräldrar Karin och Nils-Petter. En av dem finns med i boken ”Det dolda landskapet – En alternativ guidebok till Jämtland och Härjedalen” (Förlag 404). Där skriver du om hur det gick till när dina far spontant köpte Risegården för att den inte skulle rivas. Det blev sedan grunden till Vemdalskalets högfjällshotell.

Kort sagt: Det är fantastiskt att ha dig som förebild och farmor. Tack!

*Marja Beckman*

## LINDHÉ-HONUNG

I slakten Lindhé har det funnits många entreprenörer. Min son Fabian Lindhé är en av dem. När han var bosatt i Sälen hade han ett cateringföretag, där han åkte hem till folk och lagade mat. Det var ett företag som gick bra och där han var väldigt uppskattad, men Fabian hade andra idéer. Han har mer eller mindre alltid längtat efter att



skaffa en egen gård och för 6 år sedan kunde han realisera sin dröm då han köpte Stora Laggartorp utanför Arboga vid Hjälmarens.

Där bor Fabian med sin tre barn Björn, Märta och Toste – alla Lindhéare. På gården finns det hundar och får men framför allt satsas det på biodling. Fabian driver ett företag som heter Lindhé-honung och ska om några år ha fler än 300 bikupor i drift och producera runt 15 ton honung per år.

Varför biodling?

Egentligen var det Fabians förra fru Linnea som skaffade bina, men när hon var höggravid en sommar och följaktligen inte kom ned i bidräkten fick Fabian ta över. ”Det var som en uppenbarelse, äntligen visste jag vad jag skulle bli – yrkesbiodlare!” säger Fabian och berättar att han direkt påbörjade en tvåårig utbildning till yrkesbiodlare och att han numera är stolt utexaminerad biodlingsgesäll.

”Jag har drivit flera företag i olika branscher, men aldrig har jag upplevt en sådan positivism, stöd och draghjälp som jag fått inom det här yrket. Alla vill ha bin på sina marker och kunder frågar efter min honung fast jag inte ens har en skylt. Dessutom har biodlingen gått väldigt bra och bisamhällena har ökat från 3 – 90 på två år.”

”Att företaget heter Lindhé-honung är såklart för att det är mitt namn och jag är väldigt stolt över det. Sedan finns det ju en anspelning på Lind i vårt namn och just Lindhonung är en delikatess, grönaktig till färgen och med en tydlig mintton.” Att han själv valde att byta namn när är faktiskt på grund av en släkting. När han drev sitt cateringföretag fick han en jobbförfrågan från en kvinna som hette

Lindhé. Han berättar att han tackade nej till jobbet, men ringde kunden för att höra om de var släkt och det var de faktiskt. När han några år senare gifte sig var namnvalet lätt. Han minns inte vad den kvinnliga släktingen hette i förnamn men vill passa på att tacka för inspirationen.

”Jag tycker att det är jättekul med släktföreningen och vill gärna träffa några av er. Därför kommer jag, om intresse finns, anordna en bisafari för ca 10 personer på gården i sommar bara för släktingar. Det blir någon gång i juli. Vi tittar lite på bin, pratar om hur samhällena fungerar samt skattar av honung som vi sedan utvinner och smakar på – kupvarm honung är helt annorlunda än den kristalliserade på burk. På [www.lindhehonung.se](http://www.lindhehonung.se) finns kontaktuppgifter om ni vill komma på bisafari eller om ni vill köpa en burk honung med ert eget namn på.”

*Stephanie Lindhé*

✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

## SLÄKTEN VÄXER MEN SLÄKTFÖRENINGEN MINSKAR OCH KUNSKAPEN MINSKAR

Antalet aktiva medlemmar i föreningen minskar för varje år. Medelåldern på medlemmarna ökar dessutom. För föreningens fortlevnad måste denna trend brytas.

Det saknas ju inte släktingar! Antalet släktingar ökar vartefter fler generationer tillkommer. Släktträdet blir alltmer vildvuxet med längre avstånd mellan de olika grenarna. Det är inte längre som i föreningens början att man kände varandra och umgicks. Detta är säkert en orsak till det minskande intresset. När dessutom vi i styrelsen saknar material om nyare generationer, kan vi inte skriva om dessa i LindhéBladet. Detta förstärker måhända trenden. En ytterligare faktor kan ju vara att intresse för släktforskning kommer med åldern.

Vi i styrelsen är ju intresserade av att säkra föreningens fortlevnad och har under åren försökt olika sätt att öka engagemanget. En åtgärd vi hoppas på nu är att samla på oss material om slakten för framtida bruk, såväl för inlägg i LindhéBladet som för att utöka materialet i vårt arkiv för framtida släktforskning.

Kunskap om olika släktingar och material om oss saknas säkert inte, men är inte tillgängligt eller ens känt för andra än innehavaren och närmaste familjen. Det händer att material kastas eller säljs eller skänks bort i samband med dödsfall. Vi är övertygade om att det finns mycket intressant att berätta om de ”yngre” generationerna men vi behöver få ta del av detta!

Vi önskar ha brev, berättelser, artiklar, information om



personer och foton (gärna med uppgift om namn och plats) och liknande underlag. Vill ni inte skiljas från originaldokumenten, går det bra med kopior. Kontakta bara någon i styrelsen.

Är det någon som vill berätta muntligt, så kan styrelsen ställa upp som nedtecknare!!

All inlämning till arkivet måste gå via styrelsen, däremot är det fritt fram att själv ta del av innehållet i arkivet. Det finns två alternativa sätt att lämna in materialet, deposition eller donation. Vid donation äger Stadsarkivet materialet, medan vi själva äger och förfogar över materialet vid deposition. Allt material hos Stadsarkivet är tillgängligt för forskning.

Vi hoppas att ni är villiga att dela med er av material och ser fördelarna med detta.

*Johan Lindhé*

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

## FARBOR ERIKS DAGBOK

**Del 3: Originaldagboken över marschen till Shiraz 1.3-5.4. 1912 / Sjunde avsnittet, 21 – 23 mars.**

**21 mars (Nyårsdag i Persien)**

**På väg till Makhiar**

Afmarsch kl. 6.45 fm. Lugn natt med stark storm. Klart väder på morgonen. Stormen minskat något. Efter en timmes marsch inne i bergskedjan. Till en början bred passage som alltmer hopträngdes; efter några km ett trångt pass. Förut bergstopparna mera enstaka platta liggande på sandkullar liknande på afstånd forntida slott och tempel. Inne i sjelfva passet, som passerades under skarpt bevakning (komp. till fots), sammanhängande formationer med branta väggar. Skarpt skönjbara lager i berg. Vägen smög sig alltmer uppför följande en gammal uttorkad floddal med rullsten på botten. Vägen hård och fast i passet. Sedan ut på sandslätt igen med berg 2-5 km på sidorna om oss. Rast vid en ruin. Ruttet vatten. Vinden

aftog framåt aftonen. Blådisig dager bland bergen med brandgula skyar.

Flera karavaner, såväl åsne- som kameldito följde under vårs vingars skugga. Vi kommo hit vid 3-tiden = nattkvarter. Stor men rätt förfallen karavanseraj. Äfven här posten på taket. Bo sjelfva i ett sorts tornrum med stora gluggar utan fönster förstås. Säckar använder vi för att täppa till draget något.

### En blodig röfvarhistoria

En man här, byhöfding, berättade att ngn vecka före Peterséns inträffande här hade han blifvit röfvad af en röfvarhöfding med 20 ryttare ngt söder om Abadeh, på alla sina pengar, 800 toman, sjelf sårad, 7 af hans anhöriga dödade och 12 sårade. Visade deras efterlämnade blodiga kläder.

P. hade sagt sig intet kunna göra men hänvisat till oss efterkommande. Mannen visade ett telegram fr. Ministern med order till röfvaren att lämna igen det stulna och godtgöra kontant alla förluster för mannen (äfven de döda?), eljest skulle han skicka män på honom som skulle låta honom stånda till ansvar etc. Just ett lämpligt sätt att på förhand varna röfvaren.



### Middag med engelsmän

Här hafva vi träffat på några engelsmän just anlända idag. Det var f.d. engelske konsuln i Shiraz, nu på väg till Egypten dit han transporterats, samt en hes major, chef för indiska svadronen i Isfahan samt en ung banktjänsteman. Sifvert och jag togo reda på deras bostad i byn och hemsökte dem. Vänligt mottagna som alltid af engelsmän. De sutto vid sin whisky förstås. Vi deltog. Senare på aftonen kommo de på kontravisit, undfägnades med mrs Haycocks ljufliga vin. Synd att det ej gick att fotografera

den förnämliga mottagningen där vi sutto på lårar eller halfflågo i hörnen. S. och jag på middag hos dem kl. 7.30 ombedda att medföra bord. En sådan bön! Emellertid kom våra broplank väl till pass i stället. Så knogade S. och jag iväg följda af lasset med lykta och dito med plankor. Irrade dock fel. Emellertid befanns det vid framkomsten att våra värdar redan lyckats själfva anskaffa ett rätt stort bord.

Middagen blef mycket god och angenäm. De serverade som ”nubbe” till de från Bombay medförda sardinerna och lefverpastejen en blandning af fransk vermouthe, italiensk dito och gin. Nytt för min strupe med godt. De medförde ock Shirazvin, men en dålig sort. Bl.a. fingo vi rökt salt sill, den var det saltaste jag ätit. Efter god förplägnad och med flera goda upplysningar ang. förhållandena på vägen till Shiraz tågade vi hem. Sedan försummade vi ej att sätta en butelj kokt vatten mellan oss till nattdryck. Och det visade sig sedermera att den salta sillen gjorde sig påmind.

## 22 mars

### 9 röfvere tagna

Afmarsch kl. 7 fm. Vackert väder och varmt. En del karavaner af de 800 djur som där funnos i går kväll hade aftågat på natten, karavanerna gå särskilt under den varma årstiden i regel om nätterna, men en del med åsnor tycktes föredra vårt hägn. En häst hade under natten dött af kolik.

Vägen gick genom samma sorts terräng som under gårdagen. Fast lergrund, lågberg här och där på sidorna. God vägbana. De låga, torra ristufvorna börja bli tätare, stundom verkade det nästan dålig gräsvall. Äfven fårhjordarna tätnade alltmer till. Flera svarta sådana sågo vi.

Vår vän från Bouyer Ali Jaffa Khan gick liksom i går med sina nya tjänare f.d. röfvarna, som vi beväpnat med karbiner såsom förpatrull. Efter några timmars marsch kom han dragande med 9 män och lika

Båt (utan guide) - 191

Fördrink - 75

Middag - 345

Kaffe & tårta - 95

= 706 plus dryck till maten och ev något som vi har

på båten många gevär. Hade omringat ett litet vaktorn vid sidan af vägen och ehuru han själf blott hade 5 man tvingat dem att gifva sig. Antagligen var de röfvere, men befolkningen i byn hade intet att andraga mot dem, hvarför de fingo löpa.

## I den lilla staden Komishé

Efter yttrigare några timmars marsch närmade vi oss Komishé = nattkvarter. En helig graf blänkte där på långt håll och trädgårdar med mandelträd lifvade ögat. De stucko upp öfver de grå lermurarna. Äfven förnims någon grönska på en del träd. På ett par hundra meters afstånd stack den söta mandeldoftan oss i näsan.



K. är en lite stad. Svårt komma in i den. Först krängel för att komma öfver en smal kanal med dålig stenbro 2 hästar i bredd. Gick sönder. Så svårt att komma gm porten, taken på fourgongerna måste aftagas. Alt trång beträda det hela (?/SN). Pers. bo vi i ett rum med fönster i i tel.stn. Bord o 2 stolar har lyckats åstadkommas. Rummet är ngt bättre än lyan i en vanlig karavanseraj.

I dag är Viktor, Sieverts namnsdag. Därför komma vi att fira dagen med ”grale-olé” (?/SN)

till middagen (därför köptes flera flaskor i Djulfa, förstad till Isfahan och dess europeiska handelsbasar.) Djulfa är f.ö. det armeniska kvarteret i I. och är byggt af Abbas Shah, som äfven byggt en kyrka åt dem.

Samme Shah var en flitig karavanserajbyggare. Dagsmarsch ung. 3 mil.

## 23.mars

### En stökig natt

I gårkväll var det en ren rabalderdag. Guvernören i Komishé sade sig ej fått veta vår ankomst i tid för att kunna ordna något. Påstod emellertid att korn och halm, hvarmed vi i K. skulle förse oss för 3 dagar, funnes i närheten av serajen. Ali Abbas Khan, det kräket, anmälde, naturligtvis sent på aftonen, att handlanden ej ville lämna något ifrån sig förrän han fått pengar. A. Hade förstas intet gjort åt saken. Fick ovett öfver sin mesaktighet och order

att ofördröjligen (= vid 7-tiden) taga rätt på karlen och tvinga fram kornet. Kl. 9 då affärerna för dagen skulle göras upp hade han ännu ej gjort ngt, ej vågat! Men nu vardt Siefvert förbannad och det var ej långt från att karlen fått storsmockan. Kom emellertid ut med fart. Nyström medtog vakten, häktade mannen och tvingade honom att öppna sina förråd. Kärror måste med milt våld anskaffas i staden för kornets flyttande till fourgongerna. Så hela



*Major Sköldebrand med en skjutet Ibex*

komp. som handräckning.

Vidare hade bagarna i staden dels vägrat skaffa bröd, dels gömt sig och Ali Khan hade ej kunnat förskaffa något, ehuru vårt bröd redan var slut. Fem bagare väcktes upp och vakt sattes utanför varje hus och så rotation på bagarna att baka allt hvad tygen höll. Alla dessa anordningar togo större delen af natten i anspråk så med sömnen blef det mest krafs. Först vid afmarschen (oerhört med tiggare och särsk. en kvinna i lapptäcke hopfast med snören, ingen näsa, sårig barm, rinnande ögon förföljde oss länge) på morgonen kom den siste bagaren med sitt bröd. De stackars kräken här som fruktat att bli röfvade blefvo

glatt öfverraskade då de, uppförda till vår lya, fingo se det uppräknade silfvret i högar på bordet. Deras ögon glänste som judens då han får se en ädelsten.

### Kort skön marschdag

I dag en skön marschdag. Klart kallt på morgonen, stark vind. Afmarsch kl. 6.30 fm. Ännu trassligare att komma ut ur stadshålan än att komma in i den. Visserligen inga basarer att passera men trånga gränder och dito portar samt två små kanaler, som måste prepareras innan de kunde öfvergås med fourgongerna. Emellertid hade förbindelsearbeten gjorts redan i går kväll så det gick ju relativt fort. Närmast staden en kilometers trång hålväg. Sedan ut i öknen igen. Det gick sakta men stadigt uppför hela tiden. Tunn och sval, skön luft. Vägen på fast och god grund, bred och jämn följande en dalgång minst ett par mil bred. Dalgången mycket odlad, byarna med trädgårdar, åkrar, grafvar och torn ligga ganska tätt.

Vid 12-tiden framme vid Magsud Bag. Meningen att rasta här ett par timmar och sedan fortsätta till Aliabad, men de uppgifter vi här fingo om vattenförhållandena längre söderut gjorde att det befanns lämpligast stanna här öfver natten. Här ha vi kunnat komplettera kornförrådet, fingo nämligen ej nog korn i går.

En skön förmiddag. Gassande hett inne på gården i karavanserajen. Jag låg två timmar naken i solen och lät all inneboende orenlighet utdunsta, hvarefter jag bespolade mig med kallt vatten, drack och nedsjönk på min bädd fördjupande mig i en hemsk historia af Conan Doyle; fått boken af Haycock.

Nyström beväpnade sig med min Hammerless och tågade ut på jakt för att förstärka middagsmålet, återvände efter ett par timmar med en ynka dufva.

I alla fall förvisso en skön dag och som solen just går ner bakom de snöstänkta bergen i väster så torde det ej vara för tidigt att rosa dagen. Nu mat. Hurra!

Anm. Kompanichefen är verkligen bra, vinner alltmer i mina ögon. Af ett helt annat skrot och korn än de andra perserofficerna som äro blöta stackare utan spår af självständig tanke och arbetsförmåga.

*Text genom Sten Norén, se tidigare LindhéBlad*

## STEPHANIE LINDHÉ 70 ÅR

### ”HON SOM BÄR KRONAN”

Jag såg – på håll – Stephanie första gången när jag fick följa med min mamma på en släkträffsresa till Bogesund där Stephanie världsvant kryssade bland släktingar, unga och gamla. Hon var, enligt mamma, släktens elegans; rik, snygg, trevlig... Stephanies son Fabian bekräftar: ”Hon är en skön mix av kapitalstark storstadskvinna men har en mer jordnära och spartansk sida, inte minst på ön Lacka i Trosa skärgård som saknar de flesta moderna bekvämligheter. Mammans insats som ensamstående mor till två barn (Calle och Fabian) är beundransvärd. Hon klarade av oss ensam, ibland ute i skärgården. Hon la till och körde båtar och bar tunga grejer till husen.”

Stephanie växte upp på Mariebergs säteri i Sörmland med föräldrarna Brita och Carl, storsyster Christina – nu avliden – bröderna Christer och Staffan samt en massa hundar. Det var en härlig uppväxtmiljö, många lekkamrater, frisk luft, djur och natur inpå knutarna. När det var dags för realskolan fortsatte Stephanie i Strängnäs Läroverk, där broder Staffan läste fyra årskurser högre. ”Hon var en god elev, bra i många skilda ämnen som gymnastik och språk men även i välskrivning där hon fick högsta möjliga betyg. Studenten klarades galant 1965”, berättar Christer. Stephanie gick vidare i den akademiska världen och tog en fil. kand. med konsthistoria som huvudämne och arbetade sedan under några år på Nationalmuseum.

Då Stephanie drabbades av Bechterers sjukdom och läkarna gav henne föga hopp om att bli helt frisk bestämde hon sig för att pröva alternativ medicin som fortsatte med inriktning mot homeopati. Det blev en vändning i livet, inte enbart för att hon blev i det närmaste botad, det blev även hennes fortsatta yrke. Stephanie har hjälpt otaliga människor där den konventionella läkarvetenskapen inte gett någon lösning och många har henne att tacka för att de sluppit sina problem.

När det gäller efternamnsvalet Lindhé förklarar Christer: ”Efter att ha hetat både Söderberg, Arnberg och Bengtsson och eftersom det fanns så mycket Lindhé i Stephanies liv, mormor var med och startade släktföreningen, mamma Brita skrev flera böcker om släkten, tyckte Stephanie att Lindhé låg närmast och så blev det. Fabian kände också att han ville byta namn så det blev namnbyte för både mor och son samtidigt.”

Att vara född i hundens år innebär enligt de gamla kineserna att det viktigaste för henne är frihet, ärlighet, trohet och att gå sin egen väg. Hon älskar bekvämlighet: en varm säng, en favoritstol, att sitta vid brasan om vintern. Kineserna har rätt hojtar Fabian: ”En härligt solig sommardag skulle hon tveklöst sitta på Lacka tillsammans med sina syskon,

barn, och barnbarn drickandes ett glas vitt och ätandes nyrökta flundror. Och en kulen, iskall vinterdag skulle hon – om hon inte är utomlands – just kura framför brasan tillsammans med sina barnbarn.” Calle utvecklar det hela: ”emellanåt skulle hon den där sommardagen vända sig om för att nyfiket beskåda någon sädesärla som sprätte omkring ett tiotal meter bort. Efter ett tag skulle hon komma fram till att sädesärlan förmodligen hade sitt



bo i närheten av hennes solstol. Hon skulle då flytta solstolen på behörigt avstånd så att sädesärlan vågade sig fram till boet och kunde mata sina ungar. Efter det skulle hon lösa ett korsord innan hon anrättade en jättegod

sommarsallad till lunch. Sen skulle hon gå en promenad på ön tillsammans med sin partner Naum.”

Så har vi kommit till verkligheten. Vad säger den? ”Att vara storebror till Stephanie har bara varit glädje” jublar Christer och berättar ”att Stephanie är familjekär och släktkär, engagerad, intresserad av människor.” Calle och Fabian håller med och fyller på med: Calle: ”Generös, omtänksam, öppensinnad nyfiken”. Fabian: ”Snäll är det första ordet jag tänker på. Hon är givmild, kärleksfull och grym på matlagning. För mig är dock hennes stora engagemang i mina barn – hennes farmorsroll – det som jag värderar högst.” Christer fortsätter: ”Stephanie vill ständigt lära sig något nytt, har nästan alltid ett leende på läpparna utom när hon är koncentrerad för att lösa en uppgift. Men det finns även tillfällen då ögonen kan spruta eld.” Sonen Fabian skjuter in: ”Mamma är oerhört empatisk och mår dåligt om hon ser andra lida. Jag tror att ett djur som plågas är bland det värsta hon kan tänka sig. Hon gillar att avnjuta och tillaga god mat, gärna med ett glas vin till.” Är det något Stephanie hatar så är det ”fettranden på kött” säger Fabian men understryker att ”hon inte är den hatande typen, förutom på mat så undrar jag om hon använt ordet hatar till något annat. Hon gillar att berätta historier om dråpliga öden och äventyr som hon har varit med om. Calle framhåller: ”Mamma är, likt många i hennes generation, barnsligt förtjust i (enligt min generation) enerverande klämkaeka ordvitsar, till vissas nöje och andras förtret. Annars har hon väldigt nära till skratt vilket hon delar med sig av ofta och gärna.” Fabian skjuter in: ”Hon är trots sin kärlek till skärgården en badkruka av rang. Hon gillar inte att bli kall”.

**Grattis Stephanie till de 70 åren!**

**Omi Söderblom Mohammar**



Jubiläum

KATARINA NYMAN 60 ÅR

MARGARETA SIDENVALL 70 ÅR

Vi tre äldsta barn, Urban, Margareta (Maggan) och Christina (Kicki), är födda under en femårsperiod i Kristianstad. Våra föräldrar Knut-Erik och Gunvor Hägg (dotter till Karin Lindhé – Richardgrenen) drog sedan vidare till Karlstad där lillasyster Katarina (Ma) föddes.

Maggan – gynekologen – träffade sin man Ragnar – barnläkaren. Huvudboplatsen har varit Hudiksvall men de har alltid haft engagemang och hjärta i Afrika. Under årens lopp skapade de också sin storfamilj med 4 barn.

Att Maggan skulle sätta sig ner och mata duvor i parken som pensionär är helt otänkbart. Hon har alltid ett fullspäckt program: nämndeman, vikarierande gynekolog, politiker, fadder, farmor/mormor med mycket aktiviteter med barnbarn.....och en årlig arbetstur till



Maggan och jag lekte mycket under vår barndom – dockor, dockskåp, pappersdockor. Mamma Gunvor sponsrade med dockkläder. Minns speciellt när Katarina föddes. Mamma sydde till våra ”kissdockor” mini kopior av kläder som vår lilla syster var klädd i.

Trots att Ma är en ”sladdis” var hon från första början knuten till syskonskaran. Hon ville gärna vara med oss när vi kom hem från skolan. Vi hade läxor att läsa och behövde koncentrera oss. Ma har en stark vilja, insisterade på att hänga med in på rummet och kröp upp i sängen. ”Ska du vara här måste du vara tyst som en mus”. Ma lovade. Det dröjde inte länge förrän man hörde en viskande, väsande ”Ma-röst” från sänghörnan...

Efter 10 år i Uppsala, där vi tre äldre syskon tog studenten., var det dags för ny flytt - till Kristianstad (igen). Ma hade bara att hänga med. Mamma och pappa skapade ett fantastiskt ställe vid Råbelövssjön. Ett alldeles för stort hus för tre personer, men en perfekt plats att samla den växande storfamiljen. Att samla familjen har alltid varit viktigt för våra föräldrar och har fortsatt vara viktigt för oss syskon.

Afrika. Ja listan är lång.

Efter lite olika idéer om yrkesval, lyckades jag och Urban med vår egen erfarenhet, få Ma att inse att tandläkaryrket är drömyrket. (ja det blev så många tandläkare så när jag och min man Anders - också tandläkare - fick barn trodde våra barn att alla vuxna var tandläkare eller dagmammor).

Ma bosatte sig med make och barn i Skåne – skaffade egen praktik – och är nog nöjd med yrkesvalet trots påverkan från äldre syskon.

Ma och Maggan har en stor gemensam egenskap. De har stora varma hjärtan. Har ork och plats för många! Båda familjerna har engagerat sig i ensamkommande flyktingbarn och öppnat sina hem. Mina systrar är synnerligen omtänksamma, inte minst till familj och syskon.

Och duktiga på att ordna kalas... ..

Grattis mina kära systrar önskar  
**mellansyster Kicki**

## ANNIKA TORSTENIUS 60 ÅR "DEN NÅDERIKA"

Så satt hon, Annika, där i mitt vardagsrum. "Oj jag tog fel på tiden", sa hon då hon hade kommit en halvtimme för tidigt. Det var vårt första möte. Men jag var alls inte okunnig om Annika, hade varit hemma hos hennes mamma Margareta (också hon medlem i släktföreningens styrelse) en tid dessförinnan och sett foton. Foton i tunna ramar, tjocka ramar, i krusidulliga ramar, i stilrena ramar, i guldiga ramar, i stålramar, på kylskåpet, fastsatta med häftstift på väggen, på almanackor av sonen Knut...ett älskat barn som Annika fick 40 år gammal.

Annika är uppvuxen i Stocksund som äldsta barnet i en skara av fyra. Kräftkvinnan har ambitioner, men för henne är man, barn och hem det viktigaste. Annika håller också kontakt med sitt förflutna, många Kräfter ägnar sig åt släktforskning, tycker att man ska vårda sitt arv. Stämmer detta? "Ja", svarar Knut och maken Christer med en röst: "Annika ägnar många kvällar och dagar åt sina vänner och sin släkt". Sonen lägger till: "Familj, både nära familj och släkten i storhet brinner hon för men har också stort intresse för inredning och hur hemmet ser ut". Där har vi det tänker jag och lyssnar på Christer: "Att umgås med sin familj och vänner, samt vara så mycket det går i fritidshuset på Väddö och där 'stöka på' med allehanda projekt brinner Annika för. System Gitti lägger till: "Hon är en fena på att se till att återkommande träffar struktureras och bokas in. Särskilt brinner Annika för rättvisa och allas lika värde (och sommarstället)." Brodern Jan instämmer: "Annika är både vänkär och släktkär, har alltid haft ett stort umgänge, och varit duktig på att hålla kontakt med de flesta. Men det hon verkligen brinner för är sommarresidenset".

Jag frågar vidare vilka är hennes bästa sidor? Knut svarar: "Omtänksamhet. Hon bryr sig om alla i sin omgivning". Christer tycker att hon dessutom är: "rättfram och mycket energisk när hon har bestämt sig för att göra saker". Gitti får in att: "hon är väldigt strukturerad". Jan repeterar att: "hon är en mycket omtänksam syster, som inte gärna tar parti för eller emot. Man kan nog kalla henne familjens diplomat."

Vilka är hennes sämsta sidor? Christer: "För mig är det när hon hela tiden skall nyttja mig för alla sina projekt ute vid fritidshuset. Jag vill ha lugn och ro när jag är ledig". Gitti: "Hon kan ha svårt att ge sig i en diskussion". Jan: "Hennes tidsoptimism. Vill man träffa henne kl. 14.00, bör man boka tid 13.00."

Annikas favoritdjur är katt enligt alla hörda. Knut utvecklar: "Hon växt upp med katter och haft katt själv många år. Då hon bodde i USA plockade hon upp en kattunge

som saknade hem och först när jag föddes och katten fick mindre uppmärksamhet flyttade den till min farmor och farfar. Nu har vi hund". Jan inflikar att "som liten gillade hon också hästar och marsvin".



Vad hatar hon? Sonen: "Människor som saknar respekt och behandlar andra levande varelser illa. Hon har också ett starkt hat för råttor och möss". Enligt maken hatar Annika kort och gott: "oärlighet". Systemn fyller på med: "orättvisa".

Vad skulle Annika göra en härligt solig sommar dag? Christer: "Försöka få mig att ställa upp på allehanda nya projekt ute vid fritidshuset, samt ibland åka ut med båten och bada, eller ta en golfgrunda". Gitti: "Påta med sina blommor i trädgården på landet." Jan: "vara på sitt sommarställe".

Vad skulle Annika göra en kulen, kall vinterdag? Maken: "Kanske ett pass på gym, sen sitta i soffan och titta på Vinterstudion och skidåkning". Systemn: "Sitta med sin dator i knät och fixa med bilder eller strukturera upp något..." Brodern: "krypa ihop i en mjuk fåtölj och läsa en bok".

Alla är överens om att Annika har humor och Christer medger att de båda "skrattar åt samma saker". Gitti: "hon har sällan långt till ett skratt men är kanske inte den som drar historier själv". Jan lägger till: "hon busar gärna och skojar runt".

Gitti avrundar med att berätta om den gången då hon och Annika gick från att bara vara systrar till att vara vänner: "Jag var kanske 15/16 och hon 20/21. Hon var tillsammans med en kille som gick på sjökrigsskolan. De hade mycket fester och vid en av dessa fester var den en av killarna som behövde en 'dam' med sig. Annika frågade om jag ville och det är klart att jag ville. Det var stort för mig att få följa med på fest med min storasyster, som jag såg upp till, och hennes pojkvän, som jag avgudade! Killen jag skulle vara dam till var ursnygg, jättetrevlig och van att få det han vill ha. När vi var försvunna ett tag under festen var Annika väldigt orolig för att han 'stora stygga vargen' skulle gått lite för långt i umgänget med mig så hon sprang omkring och letade rätt på oss."

**Grattis Annika till de 60 åren!**  
**Omi Söderblom Mohammar**

## ARVID NYMAN – INTERVJU MED EN UNG LINDHÉ

barnbarnsbarn till Karin Lindhé/Lindgren och  
barnbarnsbarnbarn till Richard Lindhé

### Var är du född?

Jag är född på BB i Lund, den 24 augusti 1986, med  
föräldrar boende på Väster

### Var bor du nu?

Sickla, Stockholm

### Utbildning?

Civilingenjör inom Industriell ekonomi

### Arbete?

Arbetsökande

### Om du skulle börja studera igen, vad skulle du då välja?

Civilingenjör maskin eller statskunskap (som hobby)

### Familj?

Sambo

### Var i livet är du just nu? Vad är viktigast för dig just nu?

Hitta ett jobb där jag verkligen trivs (efter två halvbra)

### Vad gör dig lycklig? Vad är din passion?

Lycklig är jag när jag verkligen får gå helt inför något,  
som när jag gick i skidskola häromveckan i Val d'Isere.

### Vad ogillar du mest?

Folk som är omständliga och långsamma.

### Vad är det bästa med dig?

Motsatsen mot ovan

### Säg något som är bra med någon annan som du beundrar?

Min seglarkompis Daniel Grape kan allt! Alltid upptagen  
och verkar kunna fixa just allt. Vi seglade Gotland Runt  
tillsammans och Daniel var ständigt sysselsatt med något,  
dessutom blir det alltid bra!

### När du ska unna dig något extra, vad gör du då?

Åker hem till Skåne

### Vilken bok är den bästa du har läst?

Taipan - James Clavell

### Vilken film/teater är det bästa du har upplevt?

Film - "Tropa de elite"

### Vilken historisk person fascinerar dig?

Djingis Khan

### Berätta om något du har upplevt!

Jag var i Japan i höstas med min flickvän Kristina. Japan  
är verkligen ett spännande resmål. Mycket kontrastrikt  
och jag åker gärna dit igen. Det finns väldigt mycket  
olika tillställningar och saker som ter sig väldigt udda  
för en västerlänning, exempelvis var jag på ugglecafé. Vi  
beställde varsin kaffe och fick sedan gå in till ugglorna,  
som varierade mycket i storlek och utseende. Med en  
tjock handske på fick vi klappa ugglorna samt ha dem  
sittande på armen.

### Avsluta gärna med ett "visdomsord" (något som är viktigt för dig).

Carpe diem och hakuna matata!

*Ann Lindgren*



## SKISSBOKEN

Detta är ett par av bilderna från en fantastisk tackbok med många fint skissade bilder från 1949.

Min farmor Dagmar (Dagga) född Lindhé och farfar Gunnar hade bjudit de närmaste på en trevlig sammankomst i Stugan, Bålsta den 5-7 januari 1949. Som minne till eftervärlden finns en 24-sidig mycket fint tecknad skissbok som min farmor Dagga fick av sin svägerska Aslög Lindhé (anm. f. Ulander och Annika Torstenius mormor) i stället för ett vanligt tackkort.

Sex av de nio "Lindhé-barnen från Väppeby" fanns på plats; farmor Dagga, Yngve, Ragnar, Elsa, Märta och Anna-Nia. Övriga gäster var ingifta, den yngsta gästen var Margareta Torstenius, 17 år.

Efter 3 dagar i Stugan begav sig sällskapet den 8 januari till den första släkt-föreningsträffen på Piperska Muren där 107 st släktingar samlades.

Samtidigt som jag hittade denna skissbok fann jag även en liten svart bok med titeln "Släktbok för Dagmar Lindhé 1916", med avskrifter från två brev av Carolina "Calla" Törnqvist född 1835 till sin brorson Carl Lindhé född 1851. (Calla är allas vår stamfader Johan Lindhés äldsta barn i andra äktenskapet). Jag kunde sammankoppla denna lilla bok med boken farmor Dagga läser på skissen här:



"Kunde du få in något så galet som moster Blom? Du kanske vet att hon var syster till fars (anm. vår stamfader) första hustru? Inte kan jag upprepa alla galna historier om Sanna Blom som var ett riktigt spektakel, rak, platt som en bräda, bred som ett skåp, ilsken som en katta. Frans kunde

aldrig låta bli att skoja med henne. En natt knackade han på hennes dörr och ropade "Jag är din man, salig Blom, som kommer till dig för att du bitit och klöst mig". I Lindhé bladet från 2008 kan man läsa i sin helhet Callas två långa brev till sin brorsson Carl.



Aslög Lindhé säger som ingift så här om släkten Lindhé: Det finns två sorters Lindhéar sägs det, de kloka och de



tokiga. Jag har bara träffat de tokiga och dem trivs jag mycket bra med... jag är rätt tokig själv!

I skissboken finns även ett urklipp från DN där man kunde läsa om den stora släkträffen 8/1-49:

"JOHAN OTTO FRANS LINDHÉ hyllades på lördagskvällen på Piperska Muren av 107 ättlingar från när och fjärran. Johan tycks ha varit en sjutsan till kraftkarl i alla avseenden och frambar till dop sitt tolfte barn vid 70 års ålder. Hans maka, född Krusell, är genom sin far, Karl-Johan, i femte led fallen efter Virginia Eriksdotter – erkänt barn av Erik XIV med Agda Persdotter! Erik och Agdas rum på Kalmar slott anses höra till historiens vackraste och förevisas nyfikna besökare som historiskt kuriosum." Artikelns fortsätter och undertecknas av Kvintette.

**Rosie Sjöberg (Lindhébarnet Daggas barnbarn)**

## JUBILARER - 2016

95 År  
Beckman Margot 3.10

90 År  
Vesterlund Sten-Olof 10.3  
Cederlund Lennart 30.3  
Granström Barbro 30.10

85 År  
Iverus Ann-Charlotte 11.6  
Kessler Mia (Anna-Maria) 28.11

80 År  
Lindhé Nils 4.2  
Ahlström Yvonne 19.5  
Holmberg Carin 23.7

70 År  
Beckman Jens 19.1  
Welle-Strand Ragni 30.3  
Lindhé Britt 29.4  
Lindhé Stephanie 28.5  
Sidenvall Margareta 21.7  
Brunnström Gösta 13.8  
Frieberg Magnus 27.10  
MacMillan Catharina 1.11  
Muhr Carin 3.11  
Muhr Ewa 3.11

65 År  
Nordlinder Sture 17.5  
Rende Anna 2.7  
Lucas Charlotte 20.8  
Cronholm Gandra Christina 27.9  
Holmblad Anette-Sophie 20.12

60 År  
Muhr Thomas 1.3  
Granström Leif 23.5  
Torstenius Annika 8.7  
Karlsson Eva 4.8  
Nyman Katarina 4.9  
Lindhé Rickard 13.11  
Cronholm Ola 19.12  
Stickney Emily 21.12

50 År  
Holmberg Petter 14.2  
Söderberg Caroline 15.3  
Engström Ingrid 20.4  
Westerlund Tomas 21.7  
Lindhé-Oddving Cajsa 23.8  
Wijkmark Erik 23.8  
Nordström Ulrika 29.9  
Ekelund Olof 1.10  
Kessler John 4.10  
Persson Ulander Birgitta 6.10

40 År  
Carlborg Ebba  
Norén Sanna 10.2

Sumner Patrik 26.2  
Cederlund Losenborg Anna 20.3  
Lindström Frida 29.4  
Hägg Carl-Johan 3.6  
Ahlgren Kajsa 27.10  
Beckman Joel 4.12  
Sumner Christine 6.12  
Palmstierna Christian 29.12

10 År  
Kotsakidis Leon 14.1  
Gråhs Cornelia 18.1  
Reader Iris 24.2  
Westerlund William 16.4  
Ericsson Kevin 17.8  
Gråhs Eriksson Dante 30.8  
Oide Robin 2.9  
Mathiesen Eric 11.11

## JUBILARER - 2017

90 År  
Thorén Allan 14.5  
Fonnesbeck Berit 25.9  
Albert Torbjörn 28.10

85 År  
Landqvist Thorsten 30.1  
Andersson Nils 27.12

80 År  
Norén Sten-Åke 3.4  
Ekelund Göran 5.4  
Thorén Leif 16.10

75 År  
Åqvist Björn 23.1  
Söderberg Staffan 10.4  
Norén Lennart 3.7  
Aurelius Gerd 18.7  
Welle-Strand Kirsten 16.11

70 år  
Sumner Lars Eric 16.1  
Jansson Mats 15.3  
Ericson Agneta 7.10  
Fridlund Anne 7.10

65 År  
Albert Elisabeth 11.3  
Dokken Nils 4.5  
Cederlund Philip 13.8  
Granström Karin 31.8  
Jonsson Lars 1.10  
Hildebeck Ulf 1.10

60 År  
Westerlund Catarina 3.1  
Hildebeck Lars 7.4  
Ulander Pär 6.6

50 År  
Brunnström Maria 12.4

Bernhard Magnus 1.7  
Lindhé Eva 20.7  
Lindhé Claude 23.7  
Åkesson Runheim Claes 24.8  
Willner Eva Lotte 15.9  
Bruhn Charles 17.9  
Frieberg Johan 18.9  
Iverus Charlotta 24.10  
Thorén Fredrik 10.11

10 År  
Sucksdorff Hedvig 13.3  
Ericson Matilda 18.6  
Söderblom Anna 23.6  
Beckman Eyvind 9.9  
Kotsakidis Nike 1.10  
Söderberg Iliam Leo Simon 1.10

## FÖDDA

**Casper Mellbert**, son till Ellika  
Torstenius och Jon Melbert, född 140128

**Emma Mellbert**, dotter till Ellika  
Torstenius och Jon Melbert, född 160415

## AVLIDNA

BDDBA Christina Wijkmark 151014

Listan bygger på den information vi har genom släktregistret och det som ni bidrar med. Vi försöker vara så uppdaterade som möjligt och ber om ursäkt ifall någon är omnämnd här av misstag eller inte kommit med. Hjälpt oss hålla registret aktuellt!

## VÄRT ATT VETA

Föreningen har till **ändamål** att

- Verka för släktens sammanhållning
- Tillvarata släktintressen
- Samla släktens historia

**Medlemmar** i föreningen är alla födda, adopterade eller ingifta i ättelinjen från Johan Otto Frans Lindhé och hans tre hustrur Carolina Krusell, Sigrid Wulff och Sophia Blom. **Aktiv** medlem är den som fyllt 18 år och betalat årsavgift eller bor hos föräldrar som betalat årsavgift (en avgift per adress). **Årsavgiften** är **100 kr/adress**.

Anmäl dig genom att betala in via PlusGiro, gärna för tre år i taget. Uppge ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. **PG 34 33 60-4 Släktföreningen Johan Lindhés ättlingar** c/o Johan Lindhé, John Ericssonsgatan 16, 112 22 Stockholm. Ange NY MEDLEM. Adressändringar eller **nyheter** och **ändringar** inom familjen mailas till slaktforeningen.lindhe@gmail.com för att registreras i medlemsregistret.

**LindhéBladet** skickas varje år till alla aktiva medlemmar med årsbrev, information om släkten och en medlemsförteckning.

**Släkthemöte** med årsmötesförhandlingar och program för alla åldrar hålls vart tredje år och äger nästa gång rum **2016**. **Inbjudan** till släkthemöte sänds till alla kända adresser, även icke betalande medlemmar.

Aktiva medlemmar får **Släktregistret** genom att sätta in portoavgiften på föreningens PG. Nya medlemmar får registret utan kostnad. **Släktrönikan** av Brita Söderberg kan fortfarande finnas, kontakta Stephanie Lindhé i styrelsen. Släktemblemet - Johans vapen som brosch i guld på blå botten beställs genom att sätta in 45 kr på föreningens PG.

**Lindhéska släktarkivet** M-7 369, 3:1+1/2 2 finns i Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6, Stockholm. Hänvisa till ovan om ni vill besöka arkivet. Om ni vill lämna material kontakta styrelsen.



## SLÄKTMÖTE MED FEST 17 SEPTEMBER 2016

Boka in **17 september** i kalendern och anmäl dig och familjen snarast.

Vi träffas på Söder i Stockholm och hoppas på en fin eftermiddag och kväll med gemensamma aktiviteter som boule, bangolf med mera. Mot kvällen går vi inomhus, har släkthemöte och äter buffé på Brofestet.

Anmäl dig genom att betala in **anmälningsavgiften** som är 100:-/person och blir en delbetalning av middagen. Barn under 10 år är välkomna gratis och behöver bara anmälas via mail.

**PG 34 33 60-4** Släktföreningen Johan Lindhés ättlingar  
c/o Johan Lindhé

Skicka oss ett mail med era namn snarast så vi kan planera. Maila till **slaktforeningen.lindhe@gmail.com**, det går också bra att ställa frågor där.

Avgiften inkluderar mat och dryck.

Per person:  
Vuxen 300:-  
Ungdom (11-18 år) 200:-  
Barn (0-10 år) gratis

Adress: Sockerbruksgränd 3, slutstation för buss 55 i Tanto.

**Välkomna klockan 15.00!**

## STYRELSENS ARBETE 2015

Under året har styrelsen haft 2 ordinarie möten och ett möte för att kuvertera LindhéBladet för utskick.

22/1 2015 - Vid mötet i januari närvarade Omi, Sten-Erik, Jörgen, Rosie, Ann och Annika. Fokus låg på innehållet i nästa utgåva av LindhéBladet samt förberedande diskussioner kring Släktmöte med fest som hålls 2016.

18/3 2015 - Vid mötet i i mars närvarade Omi, Sten-Erik, Stephanie, Rosie, Ann och Annika. Tema för 2015 års LindhéBlad beslutades och artiklar planerades. En tidplan sattes upp.

Fram till utgivning i juni har styrelsen mycket kontakt via mail för att samla in det material som ska publiceras.

LindhéBladet 2015 gavs ut i juni och skickades till aktiva medlemmar i föreningen.

*Annika Torstenius, sekreterare och redaktör*

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

## FÖRENINGENS STYRELSE

Ordförande	Omi Söderblom Mohammar omimohammar@hotmail.com	0706-31 06 78
V. Ordförande	Sten-Erik Lindhé stenerik.lindhe@gmail.com	070-689 51 29
Sekreterare/Redaktör	Annika Torstenius annika.torstenius@gmail.com	0708-99 33 88
Kassör	Johan Lindhé johan-lindhe@hotmail.com	0735-33 76 38
V. Sekreterare	Jörgen Lindhé jorgen.lindhe@hotmail.com	076-868 60 95
Suppleant	Alice Whitehorn alice.whitehorn@telia.com	0157-440 47
Suppleant	Stephanie Lindhé stephanie.lindhe4@gmail.com	070-301 87 39
Suppleant	Rosie Sjöberg rosie.sjoberg@cederroth.com	070-639 45 61
Suppleant	Ann Lindgren ann_lindgren@live.se	070-510 30 32

[SLAKTFORENINGEN.LINDHE@GMAIL.COM](mailto:SLAKTFORENINGEN.LINDHE@GMAIL.COM)

[WWW.LINDHE.NU](http://WWW.LINDHE.NU)

**FACEBOOK: JOHAN OTTO FRANS LINDHÉ - SLÄKTGRUPP**

## SLÄKTMÖTEN - EN HISTORIK



**1949-01-08** 107st deltagare middagsbiljett 1,25 st och diné 13,75st Piperska Muren. Fyra av nuvarande medlemmar var med; Hilbert Lindhé, Silvana Lindhé, Margot Beckman, Mia Kessler. Lindhélövet togs fram. Bordsvisa skrevs av Carl Otto Taube. De tre grundarna var Elna Rudberg, Ragnar Lindhé och Ingvar Norén.

**1952-09-28** Piperska Muren, 66 deltagare. Pris 18kr. Folkdansare, grammofonskivor och Fru Elgh som spelade musik.

**1962-05-25** Sahlströms festvåning, Torsgatan 10. 73 deltagare. 30 kr per kuvert. Samkväm, dans och hemligstämplad form av underhållning.

**1976-08-14** Skärgårdstur med M/S Simpson arrangerad av Gösta och Staffan Lindhé. På denna fest togs beslut att bilda föreningen och en interimsstyrelse tillsattes. Hilbert och Sten Erik Lindhé, Margareta Torstenius, Brita Whitehorn, Brita Söderberg. Så samma familjer som idag!

**1977-08-13** Motala lunch, Kristberga kyrka, Johans grav, besök Haget. Ca 48 deltagare. Deltagarlista finns i LindhéBladet -77. Föreningen bildades formellt.

**1980-04-26** Hos Margareta och Stig Torstenius 42 deltagare.

**1983-05-07** Hagby säteri. Antal deltagare 51. Brita Whitehorn berättade om Hagbys historia och Brita Söderberg berättade ur släktkrönikan.

**1986-05-31** 19 personer närvarande. Resa till Bergslagen.

Årsmöte i Sten-Åke Noréns lada, plus besök till Erik XIVs grav i Västerås. Gösta Lindhé blev hedersmedlem. Lindhébladet började med notiser om födda och döda.

**1989-04-08** 40-årsjubileum. Middag med dans på Restaurang Carla på Lidingö. 72 deltagare. Pris 140 vuxna 60 för barn. Extraprogram på fredagen. Guidad tur

på Dramaten och teater på Stora scenen, Lång Dags Färd mot Natt. Finns bordsplacering. Johan invald i styrelsen.

**1992-04-04** Restaurang Carla , Lidingö. 30 deltagare. Firade 200-årsjubileet av anfader Johans födelse. Översättning av texten på vapenskölden. Påbörjade släktarkivet på initiativ av May Lindhé.

**1995-05-07** Millesgården och Foresta på Lidingö Kostnad 110 kr för lunch. Visning på Millesgården ingick. Nya stadgar för föreningen antagna. Jörgen invald i styrelsen.

**1998-09-05** Cosmonova (Riksmuseet), Stora Skuggan och värdshuset. 91 st deltagare. Satsade på att få med barn. Omi och Annika invalda i styrelsen. Hopslag för att fira 50 år sedan första släktmöte (1949) och 20 år sedan släktföreningen bildades (1977). Underhållning med dans. Subvention med 50%. Fotoutställning.

Aktiva medlemmar 1995 81 st, 1996 84 at, 1997 91 st. (att jämföra med ca 50 nu)

**2001-09-01** Stora Skuggan. Tipspromenad och göra tavlor. 101 deltagare

Alice berättade om Hagby säteri. Finns en dålig VHS-film.

**2004-09-04** Hersby Skola, Lidingö. 115 deltagare varav 32 barn och ungdomar. Mötet var planerat till Stora Skuggan, men krockade med sportevenemang (Bellmanstafetten) och tvingade oss till sen ombokning av lokal. Tipspromenad med blandade praktiska övningar. Hilbert avtackades efter sina 28 år som föreningens ordförande och blev hedersmedlem. Uppskattat med doggy-bags av den överblivna maten från cateringfirman. I bladet var det första omgången av farbror Eriks dagbok. Detta år skaffade även föreningen en egen hemsida.

**2007-09-01** Hersby Skola, Lidingö. 69 anmälda deltagare. Aktiviteter med tipspromenad även denna gång. Även nu cateringbuffé men även musik och dans efter maten. Larmuttryckning från Securitas pga av strul med låsning.

**2010-09-11** Åbergs museum (fd Väppeby lador), Bålsta. 72 st anmälda. Promenad och information om släkten på Väppeby plus guidad tur på museet. Middag och bar till självkostnad. I museets restaurang. Försäljning av gamla nummer av Lindhébladet och uppdatering av släktregister.

**2013-09-28** Armémuseum och Restaurang Blå Porten.

Ca 40 deltagare. Guidad visning på museet speciellt med en egen monter med "Farbror Erik", vars dagbok återgetts i Lindhébladet. Middag och årsmöte på Blå Porten. Ann och Rosie invalda i styrelsen.

Johann Henning	Sigge Carlsson	Ingvar Norén	Elna Lindhé	Karim Nordström	Dagbj Frisberg	Jane Norén	Elna Lindhé	Ella Lindhé	Jean Lindhé	Elna Rudberg	Emor Frisberg	Eltha Widner	Ruth Frisberg	Björn Lindhé	Ella Lindhé	Harald Frisberg	Dagny Bergman					
Barbro Taube	Karin Lindhé	Maria Hall	Marta Lindqvist	Brita Lindhé	Dagbj Frisberg	Dolores Jonsson	Mas Carlsson	Gunilla Lindhé	Sven Frisberg	Edvid Lindhé	Sve Beckman	Carl-Otto Söderberg	Nils Frisberg	Sösta Lindhé	Ragnar Lindhé	Eric Gerell	ygge Lindhé	Ossan Lindqvist	Ruth Lindhé			
Stig Lindhé	Maja Norén	Annica Lindhé	Margot Beckman	Dagny Lindqvist	Thora Frisberg	Brila Widner	Ame-Lie Lindhé	Dagmar Lindhé	Sten-Johan Norén	Brita Söderberg	Björn Gerell	Rauland Widner	Nils Magnus Widner	Christa Lindhé	Carl-Otto Taube	Gunnar Lindqvist	Carl-Otto Lindhé	Dagbj Olof Frisberg	Caren Swickson			
Carl Leisner	Vivca Filling	Aelby Lindhé	Silvana Lindhé	Ingrid Ekstrand	Marianne Lindhé	Hilja Lindhé	Margareta Leisner	Anita Lindhé	Lennart Carlsson	Ingrid Frisberg	Rolf Söderberg	Carolina Frisberg	Birgit Lindhé	Eric Wikstrand	Bengt-Johan Frisberg	Allan Frisberg	Gunnar Ekstrand	Kerstin Wikman	Boel Frisberg			
Johan Carlsson	Birgitta Körner	Hilmar Lindhé	Ingalill Lindqvist	Gundel Rindt	Ulla Lindhé	Inga Brita Lindhé	Maud Lindhé	Margot Jansson	May Lindhé	John Carlsson	Birgitta Körner	Hilmar Lindhé	Ingalill Lindqvist	Gundel Rindt	Ulla Lindhé	Inga Brita Lindhé	Maud Lindhé	Margot Jansson	Marianne Bergman	Ernst Hildebrandt	May Lindhé	Carl-Otto Bergman